



# DE PELGRIM

## NIEUWSBRIEF JANUARI 2013

*Beste pelgrimsvrienden,  
Het bestuur van Oasis Trails dankt een ieder die in 2012 op enigerlei wijze aan onze opdracht bijgedragen heeft. We wensen alle lezers een gezegend en herbergzaam 2013 toe.*

We hebben ruim een maand geleden gevierd dat Oasis Trails 15 jaar geleden opgericht is. Het was een feest van ontmoeting. Herinneringen ophalend blijkt dan weer eens dat God er al die jaren voor zorgde, dat we echt iets mochten betekenen voor veel van onze gasten. Voor menig pelgrim was het herbergbezoek een eerste ervaring met het Christelijk geloof. Voor anderen een positieve hernieuwde kennismaking. Voor een aantal zelfs een aanleiding tot overgave aan onze Heer Jezus Messias.

De laatste jaren zien we vooral tijdens en na de Jezus-meditatie veel met mensen gebeuren. Maar we zijn ons ook meer dan ooit bewust dat we van onszelf niets kunnen. Dat wil zeggen; bijna niets... Ieder van ons, die Jezus in zijn leven toeliet, heeft namelijk wel degelijk iets van Hem meegekregen om te delen. Ook al vinden we dat zelf vaak bij lange na niet toereikend.

In Johannes 6 zien we dat een totaal ontoereikend offer de opmaat was van een hele reeks buitengewone gebeurtenissen. Jezus vroeg of iemand iets te eten had. Een aardig jongetje gaf zijn lunchpakket bestaande uit vijf gerstebroodjes (van die platte flappen) en een paar visjes (sardientjes?) aan Jezus. Jongetjes hebben doorgaans niet zoveel in te brengen, maar deze had al dat weinige er voor over om Jezus een fantastisch wonder te zien doen. Zeker tienduizend mensen hadden even later volop te eten en het was nog lang niet op. Integendeel; er was vele malen meer over dan het jongetje ingezet had! Stel je eens voor hoe dat ventje zich gevoeld moet hebben...

In de omgang met pelgrims worden we vaak geconfronteerd met brandende levensvragen en met diepe nood. Nu kunnen we in onze bediening de geloofsheld uithangen, maar het is beter te beseffen dat hetgeen we te bieden hebben ernstig tekort schiet. De eerste reactie is dan om het weinige dat we hebben weg te stoppen omdat het zwaar ontoereikend is. Denk maar aan de man met dat ene talent... Maar als we dat beetje, ergens in ons hart sluimerende, bewogenheid inzetten in vertrouwen dat Jezus dat gaat vermenigvuldigen dan worden mensen overvloedig verzadigd met Gods Liefde; inclusief wijzelf. Dan zien we God aan het werk in levens van mensen.

Investeren is de boodschap. En dat is niet financieel bedoeld. De vraag is niet of je als (toekomstig) medewerker over veel kwaliteiten beschikt. Maar of je bereid bent hetgeen de Heer je gegeven heeft met een zeker vertrouwen in te zetten. Ook al vind je het zelf nog zo ontoereikend. Dat is waar het bij Oasis Trails om draait; als pelgrim je rantsoen geestelijke leeftocht delen met medepelgrims. En God doet de rest.

Marijn Burkunk

### Onze missie:

- Spirituele reizigers in contact brengen met Jezus Messias, Verlosser en Heer van de schepping.
- Dat doen we door hen een gastvrij onderkomen te bieden en hen naar lichaam en geest van het nodige te voorzien.

Zie ook [www.oasistrails.org](http://www.oasistrails.org)

Vrijwilligers introductiedag!  
9 maart 2013 Bergweg 6 Zeist

### De Hospitaleros

Net als in het seizoen 2012 zullen wij het komend seizoen weer hospitaleros zijn van de herberg te Villamayor de Monjardin.

Ook dit jaar zien we er weer naar uit jullie als vrijwilligers te verwelkomen! Het is altijd erg

leuk om hier oude bekenden terug te zien komen en we zien er ook naar uit nieuwe vrijwilligers te ontmoeten!

Elk seizoen overnachten hier rond de 5000 pelgrims en elk jaar zijn er steeds weer heel bijzondere ontmoetingen met mensen die God op een speciale manier heeft voorbereid en hier heeft gebracht.

Samen de herberg draaiend houden met alle praktische dingetjes is niet het doel op zichzelf. Het doel van de herberg zal ook dit jaar zijn de pelgrims te laten ervaren dat God werkelijk leeft en van hen houdt! Ons gebed is dan ook dat we samen met jullie mogen uitstappen in dingen die al door Hem zijn voorbereid.

Op de introductiedag d.d. 9 maart zullen wij DV aanwezig zijn om met jullie persoonlijk kennis te maken.

We hopen velen van jullie daar en hier in Spanje (weer) te zien het komend seizoen!

Tot ziens!

Bert & Betty van der Meijden

### In memoriam

Op maandag 13 november is onze vriend Joop van Rossum overleden. Zo'n tien jaar runde hij samen met Nel, zijn vrouw, en Boaz en Pia Wierdsma de eerste en de laatste maand van het seizoen de herberg.

Joop was de hospitalero. Hij ontving de gasten en deed op hoge leeftijd nog cursussen Spaans. Hij wist de gasten op hun gemak te stellen en trakteerde hen wel eens op vermakelijke goochelkunsten.

Het werd al drukker in de herberg en het werk te zwaar. Maar tot het laatst deed Joop met Nel mee aan de maandelijkse gebedsontmoetingen in Zeist.

Joop stond bekend als een goedmoedig en dienstbaar mens. Tegen zijn 60<sup>e</sup> leerde hij nog voor stuurman en diende jaren met Nel op zendingsschepen zoals o.a. de Logos. Hij was een man met veel humor maar tegelijkertijd rotsvast in zijn geloof. Joop maakte, als je hem naar zijn gezondheid vroeg, altijd een relativerende opmerking, zoals "old soldiers never die..." En hij had natuurlijk gelijk. Hij is bevorderd tot heerlijkheid, zoals ze



dat zo mooi bij het Leger des Heils zeggen. Maar we missen deze trouwe inspirerende broeder, die vaak een leuke grap - en af en toe een profetisch woord doorgaf. We bidden Nel en de kinderen alle sterkte toe.

#### Excuus gevraagd!

Sommigen ontvingen in november een lege envelop. Daar had de nieuwsbrief ter gelegenheid van ons 15 jarig jubileum in moeten zitten... We hebben 'm nog wel digitaal verstuurd, maar wellicht niet naar iedereen, die inhoud miste... Sorry!

#### Werving en selectie

Naast al het mailverkeer dat wij hebben met vrijwilligers en met Bert&Betty, kregen wij afgelopen jaar ook veel bevestigingen terug van pelgrims: zo was er een vrijwilligster, die na het bezoek aan de herberg, jaren eerder, Christen was geworden en nu kwam ze afgelopen jaar zelf meewerken! Iemand anders reageerde op het kruisbeeld op de schouw: na terugkeer uit Santiago kon ze dat beeld niet vergeten. Of wij konden vertellen waar het te koop was... Of die keer dat "Jab" bedankt werd voor het gebed dat hij samen met een pelgrim had gebeden. Het gebed was verhoord!



In 2012 was Oasis Trails voor het eerst na vele jaren present op de zendingsbeurs van Opwekking pinksterconferentie. Het OT-team heeft veel gesprekken gevoerd met potentiële vrijwilligers. Dat heeft een paar aanmeldingen opgeleverd en meer naamsbekendheid. Dit jaar willen we weer naar Opwekking toe. *Wil je ook een keer achter de stand staan? Meld je dan aan!*

We zien steeds meer niet-Nederlanders die een bijdrage leveren aan ons werk. Vooral Amerikanen, maar ook Engelsen en een enkele Hongaar, Deen of Zwitser. Er is dus een internationale tendens, Engels kunnen spreken is toch wel erg handig...

Voor het nieuwe seizoen beginnen de vrijwilligers gestaag binnen te druppelen. Naast Bert, Betty en Sarah hebben we voor de herberg dagelijks nog 3 tot 5 vrijwilligers nodig. Elk jaar weer is de maand mei erg populair. Met name voor de eerste weken van mei zijn we al bijna compleet.

Pieter & Els van den Tillaard

#### Oasis Trails locaties

Wellicht word je al laaiend enthousiast om (weer) met ons mee te doen in dit mooie werk, maar weet je nog niet hoe en waar. Veel over onze missie is te lezen op [www.oasistrails.org](http://www.oasistrails.org), maar ook hier nog eens beknopt de verschillende activiteiten van Oasis Trails op een rijtje.

1. De Herberg te Villamayor de Monjardin in Spanje. Dit onderkomen wordt geleid door ervaren vaste medewerkers; Bert & Betty van der Meijden.

De herberg kan ca 26 gasten een slaapplek bieden. Eenvoudig onderkomen; kamers met stapelbedden, collectieve bad- en toiletvoorzieningen en een gelagkamer met open keuken. Vrijwilligers zorgen er voor dat de herberg schoon is, dat er een goede warme maaltijd en ontbijt op tafel komt en vooral dat ze open staan voor contact met de gasten. Voorgaan in de dagelijkse meditatieve aanbidding is optioneel.

Het team bestaat idealiter uit 6+ medewerkers, waarvan er altijd een of twee vrij hebben. Als er genoeg medewerkers zijn, gaan er op pad met de laafmobiel. Meer info op de website.

2. Het Pelgrimshuis ergens aan de Camino.

Dit jaar willen we aan de Camino (het pelgrimspad) een soort inloophuis openen. Een chillcafé waar pelgrims een huiskamer vinden met een warme uitnodigende sfeer en rustige muziek. Waar ze rustig kunnen bijkomen van hun vermoeiende dagtocht en niet verplicht zijn consumpties af te nemen. Een plek waar medewerkers iets te drinken aanbieden, altijd in zijn voor een goed gesprek, maar vooral een luisterend oor hebben. Ook daar dagelijks een Jezus meditatie. We hopen binnen afzienbare tijd een geschikte accommodatie te kunnen huren. Het café zal van ca 14.00 tot 20.00 open zijn en is door 2 à 3 medewerkers te runnen. Heel geschikt voor een echtpaar dat zelfstandig aan de slag wil.

3. Pilgrimshouse te Dharamkot in India.

Dit kleine bergdorp ligt vlakbij Macleodsganj, de residentie van de Dalai Lama. In het seizoen, voorjaar en najaar, vertoeven hier veel westerse pelgrims die hopen in het onderricht van de Dalai Lama en in het Tibetaanse Boeddhisme hun verlossing te vinden. Ook is Dharamkot erg in trek bij neo-hippies waaronder veel Israëliische ex-militairen.

We hebben hier een kleine guesthouse gehuurd met hetzelfde doel als het Chillcafé in Spanje. Het grote verschil met locaties aan de Camino is dat hier mensen niet elke dag verder trekken, maar er vaak voor een heel seizoen verblijven.

Dit pelgrimshuis zal meer een ashram zijn; een gemeenschap. Er is plek voor zo'n 4 kleine huishoudens. Start 1 maart 2013. Meer info op de website.

#### Samenvattend:

*Wij zoeken:* Geestvervulde Christenen die het evangelie in daad en woord willen uitdragen. Hij of zij is praktisch, vriendelijk, gastvrij en spreekt in ieder geval ook Engels.

Voor de herberg in Spanje: mensen die van teamwerk houden, van aanpakken weten en tussen 1 april en 1 november enkele weken of maanden beschikbaar zijn.

Voor het Pelgrimshuis in Spanje: een echtpaar en/of enkele singles die in staat zijn om zelfstandig een inloophuis te runnen en op gepaste wijze het evangelie kunnen delen. Bereidheid voor te gaan in meditatieve aanbidding. Zelfde seizoen als de herberg.

Voor het Pelgrimshuis in India: echtparen en/of singles die ervaring hebben met een derde wereldland.

Ze houden van gemeenschapsleven en evangelisatie onder mensen uit totaal andere culturen. Bereidheid voor te gaan in meditatieve aanbidding. Het seizoen is van begin maart tot half juni en van half september tot half december.

*Wij bieden:* een onvergetelijke levenservaring, (in de herberg) gratis verblijf, gevarieerd gezelschap, maar ook een pittige uitdaging.

*Wees er snel bij, want dan heb je de meeste keus!*

Voor aanmelding of info mbt de herberg:

Els van den Tillaard

0343 421178 of [info@oasistrails.org](mailto:info@oasistrails.org)

Voor aanmelding of info mbt de Pelgrimshuizen:

Marijke & Marijn Burkunk

0343 420940 of [marijn.burkunk@solcon.nl](mailto:marijn.burkunk@solcon.nl)

Zie ook: [www.oasistrails.org](http://www.oasistrails.org)