

# DE PELGRIM

JAARUITGAVE STICHTING OASISTRAILS



‘NIEMAND VERDIENT GODS LIEFDE,  
MAAR NIEMAND IS ZO DIEP GEZAKT  
DAT HIJ NIET GERED KAN WORDEN.’

**Bert en Betty**

*Managers Herberg Spanje*



EN VERDER...

JAARGANG 2016

VOORWOORD / TERUGBLIK SEIZOEN HERBERG / VERHAAL VAN EEN PELGRIM  
/ CHILLCAFE IN SPANJE / VERHUIZING VAN LOCATIE IN INDIA / NIEUWSBERICHTEN

# INHOUDSOPGAVE

3

## VOORWOORD

Het afgelopen jaar werd het nieuws vooral bepaald door het gegeven dat steeds meer mensen in een uitzichtloze situatie verkeren...

## DE HERBERG, VILLAMAYOR DE MONJARDIN

Later op de avond praatten we nog wat verder. Ik vroeg of ik in een gebed zijn gezin, zijn dochters mocht zegenen. Dat mocht.

4

6

## IK GELOOF 100% IN GOD (EEN PELGRIM)

Jimmy komt uit een eenvoudige achtergrond, het Evangelie wat hij beleeft aanneemt na de maaltijd, kan hij zelf niet lezen. Toch...

## ZELFS GASTEN VAN EEN ANDERE HERBERG...

We zagen hoe God harten van onze gasten aanraakte en ze naar de Jezus meditatie bewoog. Hoe ze geraakt werden door een Bijbelpassage...

7

8

## IETS INTENS SPIRITUEELS IN PELGRIMS OASIS

Meer dan 20% van de bezoekers blijft voor de Jezus meditatie om 17.00 uur. De meesten van hen ervaren een aanraking...

## NIEUWSBERICHTEN

Maandelijks gebedsbijeenkomsten in Zeist / Afscheid van een mede-oprichter / Introductiedag voor vrijwilligers...

9

10

## DE TENT IS VERHUISD NAAR BELANGRIJK...

Het is een soort vrijmarkt waar je kunt kiezen uit een grote variëteit aan geestelijke leraars, die je binnen no time de kunsten...

# COLOFON

Dit blad is een publicatie van Stichting Oasis Trails.

Redactie: **Marijn Burkunk**  
Vormgeving: **Howcom** | creative media  
www.howcom.nl  
Postadres: Grote Meent 12 Cothen.  
Telefoon: 0343 421178

Website: **www.oasistrails.org**  
Email: **info@oasistrails.org**  
Facebook: **Oasis Trails** (algemeen)  
**Albergue Hogar de Monjardin** (Herberg)  
**Pilgrims' Oasis** (chillcafé Spanje)  
**Tent of Grace Rishikesh** (chillcafé India)

# VOORWOORD

Beste pelgrimsvrienden,

Het afgelopen jaar werd het nieuws vooral bepaald door het gegeven dat steeds meer mensen in een uitzichtloze situatie verkeren. Al dan niet gedwongen verlaten ze ten einde raad hun vertrouwde woonplek op zoek naar oorden waar het leven beter is. En als we een beetje op de hoogte zijn van de politieke en economische situatie in die landen, dan kunnen we ons heel goed voorstellen dat Europa voor hen een soort paradijs is. Beslist de moeite waard om alles wat je hebt, zelfs je leven, er voor in te zetten. De beelden van een menigte mensen die richting Noord door de Balkan trekt bleven bij mij lang op het netvlies plakken. Ze deden me denken aan de pelgrims die met hoge verwachtingen naar Santiago lopen en daar veel inspanning voor over hebben. En net zoals pelgrims die verwachten dat in Santiago alles beter voor hen wordt, wacht ook deze migranten een zekere teleurstelling...



Soms slaat de schrik me om het hart als ik er aan denk, dat deze stroom maar aan blijft houden en hoeveel mensen met snode plannen in die stoet kunnen meelifen. Maar tegelijkertijd realiseer ik mij dat niet zij, maar wij als Jezus-gelovigen vreemdelingen en bijwoners op deze aardbol zijn. En dat het onze primaire opdracht is om zonder onderscheid lief te hebben. Die liefde wil God middels Zijn Geest door ons heen laten stromen en die doet de vrees als een damp verdwijnen. Zoveel mensen die Jezus nog niet kennen en zomaar naar ons toekomen. Het is een grote uitdaging.

Ook de stroom pelgrims in Spanje groeit nog steeds en er zijn veel backpackers op pad in India. We hadden weer een record aantal gasten, waarvan velen bij ons iets van Gods liefde geproefd hebben. We zien weer uit naar een boeiend en vruchtbaar nieuw seizoen.

Hartelijk dank voor jullie waardevolle inzet in 2015; op locatie, jullie gebeden en support. Een gezegend en herbergzaam 2016.

Marijn



# MISSIE

- Spirituele reizigers in contact brengen met Jezus Messias, Verlosser en Heer van de schepping.
- Dat doen we door hen een gastvrij onderkomen te bieden en hen naar lichaam en geest van het nodige te voorzien.

Zie ook **www.oasistrails.org**



Inmiddels zit ons vierde seizoen in de herberg er alweer op! Het is december en we kijken terug op een mooi herbergseizoen. Een seizoen waarin 36 vrijwilligers Gods Liefde hebben gedeeld met meer dan 4600 gasten die uit 64 verschillende landen kwamen. Wat geweldig! Alle vrijwilligers: enorm bedankt!!

"Is deze persoon mijn liefde wel waard?  
Of de Liefde van God?"  
Het antwoord is "JA!"

Vandaag las ik een stukje in een dagboek. Het ging precies over iets waar we de laatste tijd erg mee bezig zijn en waarop we ons steeds meer willen richten.

We ontmoeten veel mensen die een andere levensvisie hebben en Jezus nog niet kennen. Hoe kunnen zij geraakt worden in die korte tijd die ze bij ons doorbrengen? De schrijfster van het dagboek schrijft dat de enige manier is om liefde over hen uit te storten. Radicale liefde; zonder veroordeling. Alleen Jezus' Liefde kan hun leven veranderen. Waarschijnlijk verwachten ze niet van Christenen dat ze radicale Liefde zullen ontvangen, niet-veroordelend, onvoorwaardelijk.

## Oordelen

We zijn zo gauw geneigd te oordelen; "Is deze persoon mijn liefde wel waard? Of de Liefde van God?" Het antwoord is



"JA!" God houdt gewoon van ons! Niemand verdient Gods Liefde, maar niemand is zo diep gezakt dat hij niet gered kan worden. En daarom is ieder mens het waard om als het ware overspoeld te worden met de Liefde van Jezus. Daar willen we voor gaan in de herberg: mensen zonder oordeel ontvangen en ze overspoelen met de Liefde van Jezus, geleid door de Heilige Geest. Vanuit intimiteit met God de Vader!

## Israel

Enkele ontmoetingen van het afgelopen seizoen, waarin dit al zichtbaar werd: Een vrijwilligster had gebeden om

ontmoetingen met Israëlsche pelgrims, ze was zelf in Israël tot geloof was gekomen. Op het dakterras zat een Israëlsche te eten en ze wenste haar "eet smakelijk" toe in het Hebreeuws. Het meisje was blij weer eens haar taal te horen en zo ontstond het contact. Ze kwam naar de meditatie en hoorde het getuigenis van deze vrijwilligster over hoe ze in haar land tot geloof was gekomen. Het was nieuw voor haar iets te horen over een levende relatie met God in plaats van over geloof dat bestaat uit regels en wetten!

## Pijnlijke knie

Tijdens het teamgebed 's middags werd er op een dag in september speciaal gebeden om een bewogen hart, vooral voor de jongeren. En die dag kwamen er veel jonge pelgrims! Dat is niet zo gebruikelijk in september... Een van de vrijwilligers kwam die hele dag op bijzonder wijze in contact met deze jongeren, terwijl ze het gevoel had hun oma te kunnen zijn. Ze mocht bidden voor een pijnlijke knie van een Amerikaanse jongen. Ze kreeg het op haar hart om met een Spaanse jongen iets te delen uit haar eigen leven dat ze eigenlijk nooit deelt met vreemden. Dit raakte hem diep, omdat dit juist ook in zijn leven en dat van zijn moeder was gebeurd. In haar hart ervoer deze vrijwilligster echt Gods bewogenheid over deze jongeren, zo diep dat ze die nacht ieder uur wakker werd omdat ze wist dat ze voor hen moest bidden. De volgende morgen kon ze hen nog uitzwaaien. De Amerikaanse jongen vertelde dat hij genezen was en beiden zeiden haar dat ze in Jezus' Naam de andere jongeren zouden helpen op hun Camino en zouden bidden. De vrijwilligster schrijft: "Als de Heilige Geest je aanraakt, dan gebeurt er wat!"

## Geliefd kind

Op een dag was er een jonge Zweedse vrouw te gast. Ze ontweek iedereen en reageerde heel afwijzend als er maar iemand in de buurt kwam. Ze wilde absoluut niet aangeraakt worden. Ze was erg onrustig en angstig. Iemand zonder contact, niet opgenomen in de groep, eenzaam en alleen... Ik ervoer Gods enorme Liefde voor haar en probeerde met haar te praten. Ze vertelde dat ze veel psychiatrische problemen had, zo ernstig dat ze in klinieken ook niet wisten wat ze met haar aan moesten. Ze werd wat rustiger, ik luisterde vooral en bleef op een voor haar "veilige" afstand. Uiteindelijk mocht ik haar in haar ogen kijken en zeggen dat ze enorm geliefd is door God de Vader.

## Misbruik

Op een van de laatste dagen van het seizoen kwam er een Amerikaanse man van een jaar of 60. Bij ons allemaal kwam

hij over als een niet zo toegankelijke man. Niet iemand op wie je zomaar uit jezelf afstapt voor een praatje. Maar wel als Gods Geest je leidt....

We zaten naast elkaar tijdens de maaltijd. Ik bad hoe ik Gods Liefde aan hem mocht geven: "luisteren, praten over z'n dochters" hoorde ik. Hij vertelde hoeveel hij van zijn dochters houdt. En uiteindelijk ook over alles wat hij en zijn broers meemaakten in de katholieke kerk in hun jeugd. Verhalen over strenge regels, dreigen met de hel, fysiek en seksueel misbruik. Ik zag nu waar zijn bitterheid vandaan kwam. Later op de avond praatten we nog wat verder. Ik vroeg of ik in een gebed zijn gezin, zijn dochters mocht zegenen. Dat mocht. Ik mocht 'm ook vertellen over hoeveel God van hem houdt, zoiets als wat hij voelt voor zijn dochters, maar dan nog zoveel meer. Dit was echt een ontmoeting waarin ik diep ervoer dat het er hier echt om ging ver te blijven van enig oordeel. Dat het allerbelangrijkste was om Gods Liefde te laten zien en bewogen te zijn met deze verwonde man! En zo kijken we weer uit naar een nieuw seizoen in 2016.

We groeten jullie allemaal hartelijk en hopen velen van jullie weer te ontmoeten in de herberg!

## Bert en Betty



## ‘IK GELOOF 100% IN GOD’

Jimmy (46) uit Leister (UK) is niet echt een doorsnee pelgrim. Een sterke gedrongen kerel, van oorsprong een kooivechter. Hij heeft een traditionele kilt aan, zit onder de tatoeages en mist hier en daar een tand in zijn gebit. Toch zit er achter die ruige buitenkant een heel zacht persoon. “Ik ben van buiten sterk, maar van binnen zwak. Ik ben een mens die fouten maakt. God weet dat.”

Jimmy is samen met zijn vriend Warren MacDonald, een kroegbaas uit Leister, de Camino gaan lopen. Hij dacht dat het een wandeling van dertig mijl zou zijn. Dat bleek tegen te vallen. Het was een wandeling van bijna 800 km. Tijdens de eerste week werd hij ook nog eens beroofd van zijn telefoon en geld. Toch besloot hij om door te gaan. Niet geheel zonder risico. Ondanks zijn relatief jonge leeftijd heeft hij een slechte gezondheid. Volgens eigen zeggen heeft hij drie keer een hartstilstand gehad. Toch pakt hij er lustig op los en houdt hij van een biertje...

### Alpha Cursus

Het blijkt dat Jimmy meer heeft met het geloof dan dat je van de buitenkant zou inschatten. “Ik heb in Engeland een Alpha Cursus gevolgd, maar na drie keer moest ik stoppen omdat ik te grof in de mond was.” Jimmy komt uit een eenvoudige achtergrond, het Evangelie wat hij beleefd aanneemt na de maaltijd, kan hij zelf niet lezen. Toch betekent het geloof heel wat voor hem. “Ik geloof 100% in God. En als ik fout zit? Dan heb ik daar in ieder geval niemand kwaad mee gedaan.”

### Gevecht

Terwijl we buiten nog even doorpraten, begint de klok van de kerk te luiden. Jimmy schiet gelijk in vechthouding. “Ik ben een oud bokser, dus als ik een bel hoor, dan reageer ik daarop. Een bel is een bel...” Ook de wandeling is voor hem een groot gevecht. “Dit is waarschijnlijk het zwaarste wat ik ooit in mijn leven gedaan heb.” Jimmy loopt samen met Warren om geld op te halen tegen prostaatkanker. “Daarnaast is het een mooi moment om na te denken over de dingen in het leven en over Jezus. Ik hoop dat ik daardoor ook minder agressief wordt en meer relax. En ik doe het gewoon omdat God goed is!”



Bekijk de film met Jimmy op de website



## ‘ZELFS GASTEN VAN ANDERE HERBERG WERDEN GERAAKT’

Het seizoen van de Camino de Santiago is weer voorbij en het pelgrimshostel in Villamayor is nu een huis met gesloten deuren en lege kamers. Als ik terug kijk op het voorbije seizoen dan herinner ik mij veel momenten van gesprekken met pelgrims, van gebed en aanbidding en het harde werken van de vrijwilligersteams.



Binnenkort ook een filmpje van Sarah op de website

We zagen hoe God harten van onze gasten aanraakte en ze naar de Jezus meditatie bewoog. Hoe ze geraakt werden door een Bijbelpassage die door een vrijwilliger gelezen werd. Soms waren er zelfs mensen bij de meditatie, die in het andere hostel te gast waren en zo een moment hadden dat ze de liefde van Jezus ervoeren. Sommige van die bezoekers waren te laat aangekomen voor een plekje in de herberg, maar ze werden wel door een medewerker voor de meditatie uitgenodigd. Dus zelfs degenen die niet onze gast zijn kunnen toch door de Heer geraakt worden.

### Genezing

We hebben met pelgrims ook Gods liefde en genezingskracht ervaren. Ik herinner me dat ik op een ochtend in de herberg aankwam en daar zaten twee Zweedse dames nog op het terras. Ze hadden problemen met hun benen en een medewerker deed het voorstel om voor genezing te laten bidden. Ze geloofden niet in Jezus, maar ze maakten toch die stap in geloof dat God hun benen kon genezen. Dus tot mijn verrassing bleek dat ze op me zaten te wachten voor gebed om genezing. Er werd gebeden en ze zeiden dat hun benen beter voelden. Het was een bijzonder moment!

Ik zie uit naar het volgend seizoen om te zien welke verrassingen God voor ons in petto heeft.

Rom. 8: 28

*Eén ding weten wij: Voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen.*

Sarah



“We zagen hoe God harten van onze gasten aanraakte en ze naar de Jezus meditatie bewoog.”

# 'IETS INTENS SPIRITUEELS IN PILGRIMS OASIS' \_\_\_\_\_ VIANA, SPANJE

"May the road rise up to meet you.  
May the wind always be at your back.  
May the sun shine warm upon your  
face, and rains fall soft upon your  
fields. And until we meet again, may  
God hold you in the palm of His hand"

-lense zegen-



Beste vrienden en partners in de oogst,

De bovenstaande lense zegen hangt aan een kromme spijker aan de muur naast de deur van café Pilgrims' Oasis in Viana – Spanje. (het is verbazend hoeveel foto's er dagelijks van dit bord gemaakt worden!) Het noemen van worteltaart, groentesnacks en hummus op het reclamebord eronder en daar komen ze binnen.

## Ruimte

Elke dag als we komen werken, denken we er aan om de kleine ruimte op te dragen aan de Heilige Geest en alle andere geesten te laten weten, dat ze niet welkom zijn. De pelgrims komen van elke denkbare natie op aarde. Sommigen wandelen voor de sport, anderen voor de pret, maar de meerderheid wandelt de 800 km op zoek naar een teken van God, die hen naar hun idee verlaten heeft.

## Intens spiritueel

Bijna al onze gasten vertellen dat er "iets intens spiritueel" gaande is gedurende hun tijd in Pilgrims'Oasis. Meer dan 20% van de bezoekers blijft voor de Jezus meditatie om 17.00 uur. De meesten van hen ervaren een aanraking door – en een verbinding met de Geest van God; de Trooster van wie Jezus vertelde dat hij de gelovigen en de wereld zou helpen. Tranen vloeien rijkelijk...

## Intens spiritueel

Ontboezemingen en enthousiaste gesprekken volgen gewoonlijk op die mooie momenten. Sommigen geven hun leven aan Jezus Christus, redder van de wereld. Anderen accepteren dankbaar het aangeboden kleine boekje met het Johannes evangelie in hun eigen taal als de beste gids op hun verdere Camino. Sommigen schrijven na aankomst in

"Meer dan 20% van de bezoekers blijft voor de Jezus meditatie van 17.00 uur."

Santiago de Compostela over de diepgaande invloed, die de paar uur verblijf in Pilgrims' Oasis had op hun verdere pelgrimstocht. Wij op onze beurt bidden voor hen, De Schepper en Heer van het al vragend om met hen te blijven wandelen als ze terugkeren naar hun normale leven en doorgaat hen te zegenen en te leiden naar eeuwig leven met Hem. Bid alsjeblieft voor hun bescherming en dat de zaadjes die in hen geplant zijn blijven groeien tot volle wasdom.

Deze missie is een droom voor veel volgelingen van Jezus. Terri en ik zijn zo dankbaar dat de Heer ons hier geplaatst heeft en dat het ons door onze sponsors mogelijk gemaakt wordt.

In Jezus verbonden,

Lauren en Terri



Binnenkort ook een filmpje van Lauren en Terri op de website

# AFSCHEID MEDEOPRICHTER

In 1996 is de stichting Oasis Trails opgericht. Af en toe was er een bestuurswisseling. Maar enkele stuurlieden van het eerste uur doen nog mee. Een van hen, medeoprichter Bob van de Pijpekamp, heeft onlangs zijn functie neergelegd. Hij is, zeg maar, met pensioen gegaan. Dat mag ook wel als je tegen de 80 loopt.



Met veel plezier kijk ik terug op een goede samenwerking; vooral in de pioniersjaren. We zijn samen heel wat keertjes op pad geweest om nieuwe locaties te zoeken en een netwerk op te bouwen. Veel mooie avonturen beleefd.

Bob, hartelijk dank voor je trouwe kameraadschap en je inzet. Dat er nog veel boeiende uitdagingen op je pad mogen komen.

Marijn Burkunk

# INTRODUCTIEDAG 9 APRIL



Zaterdag 9 april is er weer een introductiedag voor nieuwe vrijwilligers en serieuze belangstellenden. Er wordt veel informatie verschaft over het werken in de herberg en er wordt een workshop gegeven over het delen van het evangelie met gasten.

Aanvang: **10.30 uur**

Adres: **Bergweg 6 Zeist**

Meer informatie: **info@oasistrails.org**

# MAANDELIJKSE GEBEDSSAMENKOMSTEN IN ZEIST

Iedere eerste zaterdagochtend van de maand komen een aantal mensen bij elkaar om het werk en de medewerkers van Oasis Trails aan God op te dragen. Het is tevens een feest van ontmoeting en het uitwisselen van nieuwtjes en ervaringen. Dit gebeuren werd enige jaren met verve gecoördineerd door Henriëtte. Helaas heeft ze haar taak neergelegd. We danken haar voor haar inzet en creativiteit. Twee toegewijde dames, Kya en Heleen, hebben het stokje van Henriëtte overgenomen.

Hallo,

ik ben Kya Verhagen en sinds september verstuur ik de gebedsbrieven en doe ik 1 keer in de twee maanden de bidstond. Ik ben afgelopen zomer (2015) naar Spanje geweest en heb daar een prachtige tijd gehad. Ik ben in 2012 afgestudeerd in de Mediterrane archeologie. Op mijn zeventiende ben ik tot geloof gekomen tijdens een werkreis naar Lesotho. En ik dien de Heer van harte sinds die tijd. Ik zit in de Evangelie gemeente Zeist en ben woonachtig vlakbij de Citadel te Zeist. Mijn studententijd bracht ik door in Leiden, en ik kom oorspronkelijk uit Driebergen. Nou, dat zijn wel zo ongeveer de life facts die wat licht werpen op mijn achtergrond.

Met een zegenrijke groet, Kya Verhagen



Ik ben Heleen Zwaan. Sinds de zomer mag ik met Kya samen de gebedsstijd voor Oasis Trails op de 1e zaterdag van de maand als gastvrouw verzorgen. Afgelopen zomer was ik weer in de herberg. Ik merk steeds opnieuw hoe gebed het verschil maakt en mensenharten worden geraakt, zelf ben ik mij meer bewust van Zijn tegenwoordigheid en dat heb je nodig om in dit werk te staan. Toen Marijn mij benaderde of ik gastvrouw wilde zijn voor OT, heb ik volmondig ja gezegd.

# “DE TENT IS VERHUISD NAAR BELANGRIJK BEDEVAARTSOORD”

Gedurende drie seizoenen stond de tent in Dharamkot; een dorpje in de buurt van de residentie van de Dalai Lama. We hebben daar mooie ontmoetingen gehad en weten dat veel mensen tijdens de meditatie iets van Gods aanwezigheid ervaren hebben. Maar we hebben afscheid genomen van deze mooie plek met zoveel lieve mensen. We trokken daar samen op met andere Christenen; van YWAM en een Messiaanse community.



*“Rishikesh is een plaats  
waar ooit de Beatles in  
de leer gingen bij de goeroe  
Maharishi Mahesh Yogi”*



Bekijk foto's van de tent van vorig seizoen op de website!

We hebben de tent en onze spullen verhuisd naar Rishikesh. Dit is een plaats waar ooit de Beatles in de leer gingen bij de goeroe Maharishi Mahesh Yogi.

## **Yogaleraar**

Rishikesh was al een belangrijke bedevaartsplaats voor Indiase pelgrims omdat daar de heilige rivier de Ganges vanuit de bergen de vlakte instroomt. Maar sinds de Beatles is deze plaats een waar pelgrimsoord voor vele westerse pelgrims, die op hun spirituele zoektocht in India geestelijke verlichting hopen te vinden. Het is een soort vrijmarkt waar je kunt kiezen uit een grote variëteit aan geestelijke leraars, die je binnen no time de kunsten van de Indiase mystiek bijbrengen. Binnen een maand ben je dan tegen een redelijke vergoeding een gediplomeerd yogaleraar en kun je in je thuisland aan de slag gaan met een yogaklasje.

## **Pioniersplek**

In Rishikesh is weliswaar een kerkje, maar die is niet als zodanig herkenbaar. Er zijn geen zendingsactiviteiten gaande. Echt een pioniersplek dus. Wij hebben daar aan de rand van Laksman Jhula, op een hoger gelegen gedeelte, een mooie plek voor de tent gevonden; het terrein van een hotel-restaurant, waar heel veel westerlingen logeren en of hun maaltijden nuttigen. De naam is Pyramid guesthouse. Je kunt er kamers of een hut huren met een piramidevormig dak. Het is een biologisch verantwoord gebeuren en ter plekke worden groenten verbouwd.

## **Bevestiging**

Voor Hindoes is Rishikesh nogal een heilige plaats. Het was heel bijzonder dat Hindoe mensen ons toestaan daar de Jezus-meditatie te praktiseren. Ze gaven zelfs aan daar wel eens aan mee te willen doen. Voor ons is dat al een soort bevestiging.

## **Vertrek**

We vertrekken 16 februari en komen half mei weer terug. Gijs de Raad, een oude vriend, gaat drie weken mee. We kunnen het wel aan, maar het is een stuk leuker als er meer mensen meedoen. Als het je aanspreekt; meld je dan aan via de website of mail voor meer informatie [marijnburkunk@gmail.com](mailto:marijnburkunk@gmail.com).



